

# Hoe groen is de Hazenkamp?



Het Veldje

De beschrijving die de gemeente geeft van de Hazenkamp opent met: "De wijk Hazenkamp komt over als een ruime en groene wijk". Maar die bewering wordt bijna onmiddellijk genuanceerd: "Feitelijk gezien ligt er echter weinig openbaar groen in de wijk". Om precies te zijn: slechts vijf procent van het totale grondoppervlak is begroeid met gras, heesters en dergelijke. Om een willekeurige vergelijking te maken: in een wijk als Neerbosch-Oost bestaat 20 procent van het grondoppervlak uit openbaar groen.

En toch, als je op een zonnige middag door de Hazenkamp wandelt, is de hoeveelheid groen die je ziet, bijna overweldigend. Dat is vooral te danken aan twee dingen: de tuinen en de bomen. De overgrote meerderheid van de woningen heeft over het algemeen vrij ruime voortuinen, en het aantal bewoners voor wie tuinieren hetzelfde betekent als bestraten, is gelukkig erg klein. En dan de bomen, waarvan er 1224 zijn, niet gerekend een niet onaanzienlijk aantal dat in voortuinen te vinden is. Ze zijn over het algemeen groot en oud en in goede staat. Een straat die bezoomd is met zulke bomen heeft niet eens gras en tuinen nodig. En wat natuurlijk ook bijdraagt aan het ruime en groene karakter van de Hazenkamp is de onmiddellijke nabijheid van de Goffert, die we ook een beetje als 'van ons' beschouwen.

## Veldjes

De Hazenkamp is ook lang de buurt geweest van de speelveldjes: (nog) braakliggende stukjes terrein, waar het allicht minstens zo goed spelen was als in een aangelegde speeltuin. Mijn kinderen zijn opgegroeid met zo'n veldje vlak naast de deur, met kleine heuveltjes

waarop het met je fietsje goed crossen was. Later is daar de school De Schutse gebouwd – maar toen speelden ze er niet meer. Er zullen vast veel volwassenen rondlopen, die met weemoed terugdenken aan het veldje van hun jeugd. Zoals de voormalige bisschop van Den Bosch, Mgr. Bluysen, die als kind van zes in 1932 verhuisde '... naar een groter, vrij nieuw huis in de Marterstraat ... Tot aan de Dobbmannweg was een grote, open vlakte waar we heerlijk konden spelen." Zo groot zullen de veldjes van latere Hazenkampers niet zijn geweest. De meeste veldjes hebben inmiddels waarschijnlijk een soortgelijk lot ondergaan zijn als 'ons' veldje aan de Vossenlaan. En zou er ergens nog een zijn, dan zou ik dat maar stilhouden.

Toch is er vlak bij de Marterstraat (in een bocht van de Hindestraat) nog een veldje te vinden dat officieel erkend is, en daarom ook Het Veldje heet. Het is 4500 m<sup>2</sup> groot en bestaat gedeeltelijk uit een bosachtig deel met acacia's en een speeldeelte met tennistafel, glijbaan wipkippen, schommel en zelfs een heuse pomp, zodat de kinderen naar hartenlust met water kunnen spelen. Het terrein is omgeven door een omheining en heeft een toegangshek, wat Het Veldje meer het karakter dan van een veldje geeft.

In de negentiger jaren werden plannen gemaakt om het winkelgebied van de Groenestraat (waar Het Veldje aan grenst) uit te breiden en het terrein voor de helft vol te bouwen met winkels. Daartoe zouden de bomen worden gerooid. De buurt kwam hiertegen in opstand en heeft zich, samen met anderen, jarenlang tegen deze plannen verzet, met uiteindelijk succes in 2003; toen werden de plannen unaniem door de gemeenteraad afgewezen. Samen met de afdeling groen- en speelvoorzieningen van de gemeente werd Het Veldje heringericht en in zijn huidige toestand gebracht. In 2005 is Het Veldje officieel heropend. De buurt beheert het terrein zelf, in overleg met de gemeente, die het groot onderhoud verzorgt.